



Kollektcirkulär 1 söndagen i advent

Se din konung kommer till dig! Den hälsningen får vi idag och det är stort och viktigt att få svara: Amen, kom Herre Jesus med den nåd, kärlek, hjälp och frid som bara du kan ge.

Men Konungen Jesus Kristus vill också komma till gatubarn i Tanzania, till människor i Jerusalem av judisk härkomst som lever i misär eller i skadade relationer, till kristna i Niger som lider för sin kristna tro och som plågas av förföljelse och övergrepp, till människor som drabbats av katastrofer runt om i världen.

Han vill komma med sitt ljus och sin kärlek som kan förvandla allt. Men han säger till oss: Såsom Fadern har sänt mig, så sänder också jag er. Nordiska Lutherhjälpen - som i år verkat i tio år - arbetar med båda händerna. Vi stöder arbete där ljuset från Jesus får lysa genom förkunnelse om honom men där detta arbete är förenat med omsorg om den enskilda människan i de aktuella behov som föreligger.

Så söker vi följa honom som såg till hela människans behov för att de minsta skulle få hjälp och som tog på sig våra sjukdomar och all vår nöd och bar den.

Ljuset från honom behöver få lysa för alla människor i vår värld och vi får i uppgift att fullfölja den store Konungens uppdrag.

Gud välsigne er och den gåva ni ger i advent!

Carl Henrik Karlsson, ordförande
Elisabet Josefsson, kassör
Carl Sixten Block

Nordiska Lutherhjälpen kanaliserar bistånd genom:

Bukobahjälpen som ger undervisning och möjlighet till utbildning för barn i Tanzania.

Ge det vidare - hantverksutbildning för ungdomar i Tanzania.

Machaseh som verkar diakonalt bland befolkningen i Jerusalem.

Samaritan's Purse med sjukvård och katastrofhjälp runt om i vår värld.

Nordiska Lutherhjälpen (Nordic Luther Aid) grundades 2011 för att underlätta för enskilda och församlingar att vara delaktiga i bistånd som utgår från evangeliet och ser till hela människan i vardag och katastrof. Plusgiro: 62 86 94 – 2, Swish: 123 32 08 725